

EN FÖRSOMMAR - BLUES.

(Kan sjungas till Povel Ramels "Gräsänkling blues")

Det är en ljuvlig morgon,
det har slagit om till grönt.
Jag sitter här på altanen,
och solen värmer skönt.
Jag njuter av nypressad grapefruitjuice,
och nynnar på en försommar- blues.
Nu livet återvänder med nyfödd energi.
Det är den bästa tid på året,
och jag känner mig så fri.
När våren flytt sin kos,
sjunger jag min försommar- blues.
Tänk, inte ett enda moln
så långt som jag kan se,
och ingenting att fylla dagen med.

Då hör jag nå´t, jag hört till leda:
"Älskling, det är dags att städa,
för du vet väl, det är fredag"
Oj – oj – oj! Hon sa:
"Du måste röja i förrådet,
komma in där, knappt så går det.
Vet du, jag vill faktiskt få det, gjort i dag!"
Och sen´ så fick jag höra
när hon viska´ i mitt öra:
"Klippa gräsmattan! Fixa växthuset!"
Voj - voj – voj!!!

Och jag tänkte protestera,
men så kom det bara mera:
"Ja, sen´ kan du väl plantera
rosenbuskarna du vet"...
Plötsligt mår jag inte så bra, i da´.
Säg, kan du svara mig,
jag kan ej alls förstå.
Måste man den bästa tid på året jobba så?

Ja, du ser väl hur jag våndas,
städa gör vi nästa måndag
och förrådet tar vi nå´ dag
när det mulet är...

Visst är väl där en salig röra,
mycket finns det där att göra,
inte ska vi da´n förstöra

nu med sån´t besvär,
när sommarvindar smeka
våra kinder vinterbleka.
Vilken härlig dag, den gör mej så glad.
Kom vi tar...
och försöker fånga dagen,
går till björkarna i hagen,
för jag blir så helt betagen
av den skira grönskan där.
Vilken lycka att få finnas till
och höra storspovens drill...
Tänk, att på gamla dar, har jag blivit vis.
Ta vara nu på livet, det går inte i repris!

Vi ska bara fånga dagen,
och som i en välkänd sång,
låta alla känslor komma fram
på en och samma gång...
På denna sköna sommardag,
planteras ej nå´n ros,
vi dricker grapefruitjuice,
och nynnar på en försommar- blues.

Text: Nils Kauppi

