

UTFÄRDEN TILL BODEN

Uppsats av eleven Rune Nilsson, inlämnad av dottern Lillemor Karlström, Luleå o Svartlå.

Artikeln ”Utflykt till Boden” är skriven av skoleleven Rune Nilsson, Svartlå. Han var då 9 år gammal, född 17/6 1909. Uppsatsen rättades den 17/11 1918.

Resan med ångbåten ”Edefors” företogs 1918.

Rune Nilsson blev sedermera lärare med verksamhet inom Kalix’ och Bodens skolområden. Han var en mycket omtyckt och respekterad lärare, samhällsvisionär och nydanare inom skolan.

Lillemor Karlström och Eric Stenberg

UTFÄRDEN TILL BODEN

Det var en skoldag några veckor före påsk. Lärarinnan frågade oss vilka som hade varit till Boden och vilka som ville fara dit. Det var naturligtvis bara två eller tre stycken, som hade varit dit, men fastän de hade varit dit ville de ändå följa, och de fingo de förstås och vi som inte hade varit ville ju också följa.

Men var skulle vi få penningarna? Jaha, det var fort beställt. Vi voro ju många barn i skolan, så vi kunde tigga ihop lite mjölk och lite grädde och sylt till tårtor. Allt detta skulle vi bära till lärarinnorna för de skulle baka. Vi skulle nämligen ha en aftonunderhållning och den skulle vara på påsklördagen.

Lärarinnan hade lärt oss en vers om vad vi ville bli. Men så en dag fingo vi veta att den skulle vara på påskdagen. Och vi gingo och längtade, och så till sist kom den dagen. Vi hade roligt under hela festen. Vi fingo ganska mycket pengar och det var ju bra. Vi skulle fara på måndagen. Vi skulle fara kl. 7 på morgonen. När måndags-morgonen kom, stego vi upp kl. 5, så vi skulle hinna rusta oss. Till bryggan gingo vi alldeles för tidigt, så vi fingo vänta. Nu syntes äntligen röken på ångaren Edefors. Den tutade och lade till. Vi stego nu på allesammans och så bar det av. Hurra så roligt! Andra gången jag åkte på båt. I Nedre Svartlå kommo några till på. Nästan hela tiden var jag i fören. När vi kommo till Hednoret, stego vi förstås av och gingo till järnvägsstationen och stego upp på tåget, och även det var roligt. När vi kom fram till Boden hade vi roligt hela tiden.



Ångbåten Edefors. Målning av edeforsfödda konstnären Inez Martha. Tavlan finns i Harads' vårdcentrals väntrum.