

BYAVANDRING I STORSAND

Nedtecknat av medlemmar i Storsands Byaförening.



Ulla, Sten, Karl-Erik, Daisy och Agneta hälsar välkommen med sång.

En vacker augustidag 2008 var det byavandring i Storsand. Besökarna samlades på skolgården, och vi sjöng sången ”Storsand i mitt hjärta” för dem.

Därefter åkte vi upp till Krokbacken, där Sten Berg berättade om ångbåtsbryggan, som det finns rester kvar av ännu i dag, om gamla byggnader samt om förste nybyggaren ”Krokbackänt”, d.v.s. E.A. Granström. Hos Curt Lundgren i Krokbacken finns också den äldsta fungerande dammsugaren i Sverige.

Sedan gick färden till ”Hennings”. Då berättade Karl-Erik Nordberg om en fattigstuga, som skall ha funnits där i närheten. Inga synliga spår finns i dag av byggnaden. Henning Rundblad med familj bodde i stugan januari 1940, då huset brann. Familjen klarade sig.

På Stennäs tittade vi på stora, gamla tallar, ca 300 år gamla. Det behövs två vuxna för att nå runt dessa träd.



Electrolux dammsugare från 1925

Efter kaffepaus i skolan berättade Ulla Hedberg om när vi fick elektrisk ström till byn. Det hände den 23 december 1947. Hela byn strålade av alla lampor, som lyste i alla hus! P.g.a. att vi fick el, startades en syförening för att samla in pengar, som skulle bekosta en vägbelysning. Man samlades en gång i veckan, sydde, stickade, virkade och betalade 25 öre var till en kassa, som drygades ut med pengar, som kom in från lotterier, auktioner och fester. Detta blev grundplåten till nuvarande vägbelysning, och Storsand blev först i kommunen.

Ingemar Sundkvist berättade därefter om postens historia i Storsand. Först fick vi post med postskjuts, som utfördes av Svall-Johan, därefter var olika bybor postombud. När detta upphörde blev det postväskor eller fack i Harads. Numera har vi lantbrevbäring.

Även ett besök vid ett av byns äldsta hus ”Mittigården”, byggd 1804, gjordes, innan byavandringen avslutades.

Lite fakta om Storsand:

Det första nybygget inom Edefors socken var Storsand. Den förste nybyggaren var Hindrik Finne, 1650. För att vara skattefri skulle han härbärgera och med båt "fortskaffa resande till Kvikkjokks gruva och dessutom breven befodra". Älven var ju på den tiden den stora leden för samfärdsel och postgång. Carl von Linné kallar i sin "Lappländska resa" Storsand för "Finnen": "om natten lågo vi litet uti Finnen dit vi med båt avancerat".



Intresserade åhörare på Lundgrens gård i Krokbacken



Tändsticksasken är ett minne från "storhetstiden", då E. A. Granström drev Speceri & Diversehandel i Krokbacken