

# KLUSÅBERGET LAGT I ASKA SKOGBRANDEN TOG DERAS LIVSVERK

Text Eric Stenberg, Harads. Bild Christian Mattsson, Harads.



Branden började den 11 augusti 2006 och utvecklades till en av Sveriges största och mest svårsläckta bränder i modern tid.

Ca 1900 ha skogsmark eldhärjades, en yta motsvarande 3000 fotbollsplaner berördes. Skog för flera tiotals miljoner förstördes. Ca 100 000 m<sup>3</sup> skall avverkas motsvarande 2 200 billass. Den avverkade skogen blir bio-bränsle, stolpar och trävaror. Det tar år, innan den berörda skogen är åtgärdad och ca 80 år, innan tallskogen kommer tillbaka i den nu svarta askåker, som brandområdet är.

Hundratals brandbekämpare arbetade med att släcka elden, t.o.m. folk från Roslagen och Finland deltog. Frivilliga resursgrupper, hemvärnet och civila var med, liksom räddningstjänsterna i Råneå, Piteå, Älvsbyn och Luleå. Kommunens brandförsvaret utförde de största insatserna med folk, bilar, maskiner, slang och sprutor. Helikoptrar, civila och militära deltog med vattenbombning mot brandhärdarna.

Röken från branden förmörkade himlen och kändes mycket starkt i bl.a. Harads. Brandfolket fick arbeta i mycket svåra förhållanden med rök, eld och värme omkring sig.

Den 17 augusti förklarade räddningsledningen att branden nu var helt under kontroll. Den hade kostat ca 20 miljoner.

Under vecka 43 startade i "eldlandet" avverkningen av den brandskadade skogen genom Norra Skogsägarnas försorg.

Branden var förödande. Bostadshus hotades, branden var endast 300 m från ett hus. 40 personer och djur evakuerades från byarna Klusån, Västbo och

Björkudden. Vägen mellan Bodträskfors och Edefors stängdes och allmänheten uppmanades att inte besöka området.

Skogen har i alla tider varit en resurs för människorna, och därför blev branden en katastrof för de berörda. Den har funnits länge i familjers ägo. Generation efter generation har brukat den och skulle ha fortsatt så i framtiden. Elden, skogsbränning under ordnade former, har alltid räknats som den stora skogsförnyaren. Till skogen söker sig också människor för att få rekreation, vila, motion och naturupplevelser. Låt oss hoppas på, att berörda skogsägare skall få uppleva den fantastiska kraft, som byggs in i en växande ungskog, och att allmänheten också får ta del av skogsförnyelsen, som kan ge intressanta upplevelser inom flora- och faunavärlden.

Branden tilldrog sig stort intresse i hela Sverige. Radio, TV och tidningar samlades, skrev och sände. Utsikten, Gunnarsberget i Harads, blev en samlingsplats, där man hade bra utsikt över branden och Harads café – ”Hamrens”, var en samlingspunkt för resonemang och åsiktstankar.

Församlingen ordnade en välbesökt samling i kyrkan den 16 augusti, där kyrkoherde Lennart Åström kallade till förbön. I kyrkan deltog också kommunens räddningschef Bengt Nilsson. Strax före och under förbönen kom det lite regn. Om detta berodde på förbönen eller på att en kvinna utförde en regndans på älvstranden, får vi inget svar på – kanske båda hade inverkan.



Källor: NSD, NK, DN, Bodenbild, Aftonbladet, Kyrkans tidning.