

FRISKOLAN I SVARTLÅ – BYNS NAV

Av Inga-Lisa Öhrvall, Harads

När Bodens kommun beslutat att lägga ned den kommunala skolan i Svartlå bestämde byborna sig för att driva den vidare som friskola. Efter godkännande från skolverket startade **Tankeborgen Svartlå Fria** sin verksamhet hösten 2008 i skolans gamla lokaler.



Svartlå Sandträsk ekonomiska förening driver skolan. Familjer som vill ha sina barn i skolan ska vara medlemmar i föreningen.

Skolan har förskola, fritids och grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Ingen avgift tas ut för barn i förskola och fritidsverksamhet. Det är inget krav på föräldrarna att de måste delta i verksamheten men det fungerar ändå ekonomiskt tack vare alla ideella krafter som arbetar gratis för skolan.

Skolan följer den allmänna läroplanen och profileringen för skolan är **natur, kultur och företagsamhet**. Sedan tidigare arbetar man efter **Svartlåmodellen**, en egen pedagogik som innebär att eleverna på förmiddagen arbetar med basämnen, och på eftermiddagen i åldersblandade tvärgrupper efter vilka teman man valt. Pedagogiken har beskrivits av personalen i GLIMTAR 2009.

Teman, oftast 2-åriga, som skolan arbetat med är: *Nära till naturen, En bättre värld att leva i, Skogen, Jorden, Älven, Miljötänkande, Vår historia, Internationell förståelse.*



Företagsamhet i skolan ingår varje vecka i skolans verksamhet. Eleverna planerar tillsammans med personalen vad de ska arbeta med och hur det ska göras, vad som behöver anskaffas och hur mycket det kostar. Gruppvis arbetar de med *teater och musik, kafé, naturen ger, trä* eller *pysSEL*. De väljer en grupp och arbetar med den i fyra veckor.



Den femte veckan, onsdag kl 12-13.30, öppnar man kafé och försäljning av det som tillverkats. Då besöker "hela byn" skolan. Därefter arbetar man vidare i en ny grupp i fyra veckor tills det är dags att öppna kaféet och affären igen.

Skolans kafé och försäljning är välbesökt

<p>Läsåret 2010-2011 har skolan 33 elever i Förskoleklass– år 6 21 barn i förskolan 13 personal (hel- och deltid)</p>
--

Skolan har en fadderskola i Nepal. Personal har besökt den och haft besök därifrån och barnen har brevkontakt med fadderskolan. Varje år anordnas **Fredskvällen** då skolan samlar in pengar till fadderskolan.



2009 gjorde personal från Tankeborgen, tillsammans med några övriga intresserade, en resa till Nepal för att bli uppleva det vackra landet och vandra i bergen. Målet för resan var naturligtvis också att besöka fadderskolan i Katmandu. Där mottogs gästerna på ett hjärtligt och storslaget sätt med tal, sång och musik. På bilden ser man eleverna uppträda.