

## KULTURVANDRING I EDEFORS

*Text och bilder av Bernt Rutström, Bodträskfors*

Söndagen den 25 juli 2010 samlades en skara på omkring 15 personer, vid den raststuga som är belägen något hundratal meter uppströms landsvägsbron i Edefors, för att titta på kulturhistoriska lämningar i området. Hembygds- och Föreläsningsföreningarna hade i bästa samförstånd arrangerat dagens utflykt och vidtalat arkeolog Ulf Westfal från Vuollerim som ledare och föredragshållare.



Vädret var inte det allra bästa, för regnet hängde bokstavligen i luften, och Ulf föreslog att vi skulle hålla till i närmiljön där det fanns en del lämpliga åskådningsobjekt.

Ulf informerade om de undersökningar som gjorts i området där bl.a. han var med i det arbete som bekostades av Riksbankens jubileumsfond i början av 1980-talet. Han menade att det är i den här landsändan som de största omvälvningarna ägt rum som förändrat landskapet. Han framhöll också att här finns inga lämningar som talar, man måste ställa de rätta frågorna.



Bara ett stenkast från raststugan kunde Ulf visa oss en grop, där människor haft sin boplats för sådär 1800 år f.Kr.

Där hade de grävt ner sig och rest någon slags hydda över till skydd mot väder och vind.

Strax intill kunde han peka på en avlång fördjupning i marken som troligtvis var av, vad man brukar

kalla, westfals-typ, en något märklig fornlämning som daterats till omkring år 400 e.Kr. Ett stort antal liknande gropar har registrerats på en sydvästsluttning inte så långt från den här platsen. Groparna innehåller förkolnade stockar och stenar som blivit utsatta för hetta. Hittills har man inte kunnat räkna ut vad de har används till, konstaterade vår ciceron.

Med många erfarenheter rikare intog skaran Laxholmen för ett gott fika.