

## VAD VILL JAG?

*Jag vill inte städa och baka  
och stryka och laga mat!  
Jag vill sätta mig ner och tänka –  
säg mej är jag då lat?  
Jag vill leka med ord, hitta på något bra,  
rimma och dikta och skriva vill jag!*



*I morgon vill jag kanske städa,  
för se städa det gör jag så bra!  
Städade, fejade rum i ett hus,  
det är ju det dom flesta vill ha!  
Och städade rum, inga dåliga rim  
det är väl så det ska va'?*

*I morgon vill jag kanske baka,  
för se baka, det gör jag så bra!  
Doftande, nygräddad bulle från ugn  
gör familjen jublande glad.  
Och det är en nygräddad bulle  
inga fåniga rim dom vill ha!*

*I morgon vill jag kanske stryka,  
för se stryka det gör jag så bra!  
Tvättade nystrukna skjortor på rad  
ska finnas, bara att ta!  
Och det är ju en slätstruken skjorta  
inget slätstruket rim man vill ha!*

*I morgon vill jag kanske göra en middag,  
för se middagar gör jag så bra!  
Spännande, kryddiga rätter  
med kött eller fisk O-LA-LA!!!  
Men fil eller kräm – varför inte?  
I morgon bestämmer jag!!!*

Karin Rutqvist

## EGO

*Likt mej så många finns som ville  
visa upp sin smak, sitt snille.  
Skriva tidlös ordmusik,  
bliva Hjalmar Gullberg lik!  
Djupsta tänk i nattens timma  
– kraft från Pegasus vill flöda.  
Som Evert Taube jag måste rimma  
och plitar på med mycken möda.  
Så här i "Glimtar" må mitt verk bevaras  
Parnassens höjd är nog i Harads.*

Inge Bøeckström