

EPISODER

Av Thorbjörn Enberg, Harads

Bertil Wallström berättar en historia om vad som hände när de var ute och flikade (fyllde igen gropar).

Det var Vilhelm Borggren och Gösta Rosell som åkte runt. Frågade Ida i gården nära om att få dricka. Ida kom med vatten men Vilhelm skröt om att Gösta Rosell sagt att hos Ida kunde man få annan dricka. Då slog gumman ut vattnet så Gösta fick hämta själv bäst han ville!!

En gång när Helmer Wallström cyklade i mörker stigen nedför Normansbacken på väg till färjstället, bar det sig inte bättre än att han hamnade i diket i ett hallonsnår. Samtidigt mötte han predikanten från Missionskyrkan som utbrast; Är ni från vettet karl??

Nää, svarade Wallström. Jag är från Harads!

Det berättas om den lilla jordbruksbygden Harads att förr var det mera skogsbygd. Harads förändrades och blev mera tätbefolkat på grund av myrodlingarna och kunde livnära fler djur. Flera gårdar flyttades i ett laga skifte. Före det låg de så tätt att mellan gödselkasen på den ena gården och salsfönstret på den andra var bara en smal väg. Det hette att ägarna kunde gå ut på bron och hälsa till varandra och alla hörde vad som sades. Frasen var visst: ”Luci, Lässna, Göli, Guda!”

De höll också en knekt som tydligen bodde i Emil Larsson gård där senare Anders och Eivor Roslin bott.

En gång satt ”Arnike” Nilsson och spritade på bron till Svall-huset.

Han var onykter och tilltalades av husägaren Axel som var halvt religiös; ”Drinkare och horkarlar skall icke komma in i himmelriket”. Arnike svarade; ”Det måste vara tryckfel!”



Nygårds-Ida var piga hos C.I. Hedkvist (se bilden) och nu skulle uthuset rödfärgas. Abel sonen var hemma och hjälpa till. C.I. utbrast då; ”Själv är jag ju dålig på att rödfärga men Abel är ännu sämre och Ida hon slår bara ut hinkarna.??!!”

Gösta Rosell och Filip Sundkvist hjälptes åt vintertid att tina trummor och det var Filip som var den drivande. Gösta Rosell bar en storväst och förtog sig inte på det arbetet. Dock frös pumpen och de fick värma vatten och hålla på innan de fick igång tiningsaggregatet. När de startade sa Filip; ”Nu Gösta får du ta av dig storvästen. Du har puttrat på hela morgonen!”

När Bertil Wallström var med och krossade uppe i Pjeski åkte dom med en VW-pickup. Gänget var Gunnar Nyström, Ernst Hellis, Gösta Rosell och Axner Johansson. På hemvägen från Puottaure ned mot Harads började Gunnar Nyström att sjunga och det var han bra på. Efter en stund sa Axner Johansson: Tur man går av snart. Det kan annars bli ett långt lidande.

Angående byaoriginal i Edeforsbygden. Där fanns Otto Hedström, Eugen Lundgren, svallkarlen Axel Johansson, Gabriel Lundberg, Frans Renberg och målare Baudin.



Gamla herr Lundström som berättade historien om när Elin och Ivan skulle besöka Björkliden och kom sig upp i backen för att sedan åka ned på renskinn. Dock två problem att Ivan var blind och att det var förbjudet åka så i backen på grund av olycksrisken. Elin bestämde sig dock ändå för att åka framtill och Ivan bakom. Ivan började snart klaga över hastigheten. Elin tystade honom med orden; ”Håll käften och håll fast dig”. Lyckligt nedkomna fick dom en väldig skrapa av personalen eftersom det var totalförbjudet.

En episod från Gabriel Lundbergs hem. Otto Hedström var begiven på sprit och kom på besök till Gabriel som redan var påverkad själv. Gabriel slog bara i litet sprit till Otto men mera vichyvatten. Otto fick glaset och drack. Svaret kom direkt; ”Hekken, he gjer vatten” Gabriel var snabb att svara:” Slå i själv då direkt från flaskan”, vilket Otto gjorde med kommentaren; ”När var och en sin syssla sköter, då går det väl evad oss möter”

En annan historia handlar om Kassör Bergström på Svanö. Axel Bergström hette han. Han kom med i en mässingssextett som bildades i Bodträskfors. Dom hade övat till en konsert som skulle hållas i skyttepaviljongen vid skjutbanan. I publiken var bl.a. Back-kvinnorna. Efter att ha lyssnat på musiken rescenserade de den med orden: ”Bergströms-pojken ska låtsas vara med fast han inget duger till. Så fort det blir nåt svårare måste han stanna av. Han duger inte till nåt, han har inte varit grovjobbare.”

Back-kvinnorna hade missförstått arrangemangen som var skrivna så att olika instrument framträdde om vart annat.

