

## NYA BOENDE I EDEFORS

Av Thorbjörn Enberg, Harads



Familjen *Christoph* (66 år) och *Marie-Louise* (65 år) heter *Durtschi* i efternamn och har nyligen flyttat hit från Degersheim i Schweiz, där de bodde i ett stort hus med plats för flera generationer. Båda är uppväxta i orten Spiez i alperna. Köpt hus i Bjässand där de inrättat sig med sina 2 hundar av siberian husky-ras.

Jag träffade Marie-Louise först på internationellt café mötesplats Klippan för ca 1 år sedan. Hon umgicks med asylsökande där och lärde sig svenska och noterade allt i ett block. Varje dag hade hon också bakverk av schweizisk typ. Det här med olika språk, är M-L van med. I Schweiz talas det minst 4 språk. Tyska, franska, italienska och en form av romani.

Vi blev snabbt bekanta och de har fått hjälp med bankkontakter, ny braskamin, fast internet. Byalykta vid infarten och mopedkort är på gång.

På frågan om varför de valt att flytta till Sverige och Harads blir svaret: intresse för Lappland. Via semestrar i norra Finland fick sonen kontakt med slädhundsfirma i Luleå som tipsade om hus till salu i Harads och de valde till slut Bjässand. Christoph har förflutet från tryckeri och bageribranschen och Marie-Louise jobbade bl.a. som bibliotekarie och undersköterska inom äldreomsorgen.

Nu njuter de tillsammans av pensionärlivet. Christoph promenerar i skogen med sina hundar och Marie-Louise studerar flitigt svenska, samt har kontakt med tidigare vänner. Christoph lyssnar även på musik från hemlandet, fotograferar samt pysslar med sina modelltåg och vagnar som finns uppställda i särskilda skåp.



Vid fråga om skillnader med att bo i Schweiz och Sverige uppger de att båda länderna är glest befolkade, maten kostar ungefär samma men boendet är billigare här. Det är dyrt att bo i Schweiz som pensionär. De tycker byborna är snälla här och klimatet är jämnare över årstiderna än i Schweiz som uppges ha stora kontraster under säsongerna.

Det var dock ganska svårt att flytta hit eftersom de inte bodde i EU tidigare och tar också ganska många år innan de blir svenska medborgare. Väl här tycker de kontakterna i byn är enkla att ha, men avslutningsvis önskar de att det funnes café/restaurang och läkare i byn.

