

LAXHOLMEN I VÅRA HJÄRTAN

Av Ingrid Bergman, Harads

Laxholmen är en av de vackraste och intressantaste platser Edeforsbygden kan bjuda på. Många är de turister och ortsbor som under årens lopp sökt sig dit för att njuta av naturen och känna fläktar av en svunnen tid, då laxfisket blomstrade.



En vacker sommardag att njuta av till glad dragspelsmusik av Berit Baeckström

För att välkomna besökare har under en lång rad av år Forsnäs Bygdegårdsförening drivit ett populärt sommarcafé på holmen, men för ett par somrar sedan stod bygden inför det faktum, att föreningen lade ner den verksamheten.

I Edefors Hembygdsförening började en tanke gro. Skulle vi möjligen kunna återuppta serveringen i vår regi? Skulle tillräckligt många ideella krafter finnas att tillgå? Våren 2004 samlade vi styrka och började planera. Vid en förfrågan under vårfesten i mars blev det klart för oss att tillräckligt många lovade ställa upp. Vi satte i gång.

Vi fick många goda råd och praktisk hjälp av forsnäsborna, som gladdes över att vi skulle fortsätta deras verksamhet. En svårighet för deras del hade varit bristen på elström. Det visade sig att kommunen och Boden Energi (BEAB) var mycket tillmötesgående och ordnade så att ström drogs till holmen för de veckor vi skulle husera där.

Planeringen fortsatte under våren. Vi fick kontakt med ett femtontal hantverkare från bygden, som lämnade in sina alster till försäljning. Det var fina produkter,

som visade sig ha stor åtgång. Genom generösa personer och företag kunde vi erbjuda fina vinster till lotterier. Lax och renstek inköptes, mjukkakor, bullar, och go'bitar bakades, och till midsommaraftonen stod vi redo att ta emot de första gästerna.

Under "forsnästiden" hade det blivit tradition att byborna reste en midsommarstång, ordnade musik och lekar. Vi ville fortsätta traditionen, så "Grus i Bälgen" anlätades för musiken och de, trots regnvädret, talrika besökarna ordnade själva resten. Första dagen lovade gott inför kommande veckor. På midsommardagen håller ju hembygdsföreningen av tradition festligheter på Kläppgården. Det var anledningen till att vi inte hade sommarcaféet öppet den dagen. Det visade sig att besvikelsen var stor hos många, som efter festen på Kläppgården tänkt sig en tur upp till "Holmen" för att fortsätta midsommarfirandet. I år kommer vi därför att ha öppet även på midsommar-dagen.

Under de fem följande veckorna var vi ca 35 medlemmar, som turades om att sköta sysslorna på Laxholmen. De tre första veckorna hade vi dessutom hjälp av två skolungdomar, som fått sitt sommararbete förlagt till Laxholmen.

Det var spännande att se, om besökare skulle hitta till oss. Skyltningen blev ett litet problem, men vi hoppas och tror, att de som verkligen ville hitta oss också gjorde det.

Vi hade inte behövt vara oroliga! Trots det rikliga regnandet under de här fem veckorna kom inte mindre än ca 2500 gäster till Laxholmen. Många var utlänningar, andra var hemvändare och väldigt många var edeforsbor, som kom för en laxsmörgås och kaffe. Att komma in från regnet och känna värmen från en sprakande brasa blev välkommet för många. Ett ungt schweiziskt par kom en dag genomblöta efter att ha legat i tält i närheten. Då var det skönt att kunna köpa ett par hemstickade yllesockar och sedan sitta vid elden och återfå värmen.



En skön stund i den go'a stugvärmehuset

Lika härligt var det naturligtvis för gästerna att soliga dagar sitta utomhus och njuta av sommaren och mysig samvaro över en kopp kaffe. En lördag, då vädret var på gott humör, hade vi glädjen att ha "Berits Trio" (Berit Bäckström, Claes Hammarström, Nils Kauppi) hos oss, som spelade och underhöll. Det lockade t.o.m. dansanta par att ta en svängom i gräset. "Mer sånt en annan sommar", tänkte vi.



Byggnaderna på Laxholmen, den äldsta från 1700-talet, har en intressant historia, som berättar om laxfisket gammalt tillbaka. De besökare som ville, kunde få guidning. Det finns även historia att berätta om den ovanliga labyrinten och den s.k. Lapptallen.

Det är en underbar miljö på Laxholmen, och man kan inte låta bli att stortrivs där. Dagarna och veckorna gick fort den här sommaren, och när det blev dags att "slå igen" kom vemodet över oss. Vi som hade jobbat där, hade ju haft så oerhört roligt tillsammans. Ibland var det ganska tunga dagar, då det kom mycket folk samtidigt, men alltid stimulerande och intressant att dag efter dag träffa nya eller "gamla" besökare.

En svängom i det gröna

Ett par dagar efter stängningen samlades vi alla "inblandade" till avslutningsfest i solsken på Laxholmen. Vi gick igenom vad som varit bra, och vad som skulle kunna göras bättre till ett annat år. Att vi skulle fortsätta kommande sommar var det ingen tvekan om.

Vi hoppas naturligtvis att få ta emot ännu fler besökare sommaren 2005 och kommande somrar, något för oss i Edefors Hembygdsförening att längta till.



"Efterfest" för personalen