

# HARADS MISSIONSFÖRSAMLING 125 ÅR

Av Eric Stenberg, Harads

I "Glimtar" 1982 finns en artikel om Missionsförsamlingens 100-årsjubileum. I den får man en bild av församlingens arbete, dess mål och mening. Bildandet skedde den 10 november 1881, och församlingen fick namnet Harads Evangeliska Missionsförening. I samband med bildandet skrevs en stiftelseurkund för församlingen.

Avskrift av stiftelseurkund för Harads Evangeliska Missionsförening.

( Avskrivet efter urkunden. Förrekommande stavning)

Då vi undertäknade igenom vår Himmelske - faders nåd och barmhärtighet, kommit till en lefvande förening med vår Herre och frälsare Jesus Christus . Så hafva vi fått en hjertlig åstundan efter, att då <sup>(ovärdigt)</sup> Mycket vi i vår sida förstå, Sprida välukten af Jesu Evangelium, såväl inom vår omgifning och fädernesland, som äfven inom Hednaverldens mörker. Med anledning af de allt mer och mer vexande behofven har nu beslut blifvit fattat, att draga oss till sammans, och bilda en förening under namn af - Harads Evangeliska Missionsförening - Dels för egen uppbyggelse omkring Guds ord, Dels för gemensam verksamhet för Evangeli befodran, och Dels att bereda tillfälle för alla dem, som kommit eller komma till tron på Herren Jesus Christus - att efter Guds ord och till samvete vilja begagna sig af alla de nådemedel som Herren Jesus lemnat sin församling. Hvarföre vi enligt Luther råd funnit för gott, att antäcka våra namn, dels för den gemensamma samman-skutningen af medlemsavgifter för föreningens indre behof, och dels för underlettande af den antagne lärarens, Kontroll öfver föreningens matrikel. Till ledning för föreningen skola stadgar upprättas och styrelse väljas. Sådan är nu vår mening och uppsåt, hvartill såväl Guds ord som äfven gellande Svenska grundlagen tillärkänner oss.

Harads den 10 November 1881.

C. J. Hedqvist	H. O. Harlin.
Erik Hedqvist	Johan Blomqvist.
Erik Blomqvist.	Petter Blomqvist.
Olof Olsson.	Andrias Boström.
N. P. Hansson.	Johan Engström.
E. J. Sandberg	Fredrik Libo m.
Hans Hedman	Nils Andersson.
Anders Hansson.	J. W. Simonsson.
Erik Engström.	Johan Libom.



Foto J. E. Harnesk, Boden

*Medlemmar i Harads missionsförsamling samlade framför missionshuset för att ta avsked av Isak Aron Isaksson med familj på väg till Amerika 1904.*

1882 anslöt man sig till Svenska Missionsförbundet. Församlingen var inte enbart begränsad till Haradsbygden, utan kretsar bildades bl. a. i Svartlå, Storsand, Forsnäs, Tjäruträsk och Borsnäsudden. Det bildades också en alliansmed Brobyns Missionsförsamling. Den första predikant, som blev direkt anställd av församlingen var Robert Andersson Hübinette.

I artikeln i "Glimtar" 1982 beskrivs byggande och renovering av missionshus, ungdomsarbetet, Edeforskonsferensen, som började 1937, väckelsetiden 1961 och mycket mera. För intresserade rekommenderas artikeln, som är skriven av Rodrik Larsson.

Den 3 januari 1948 beslöts att ändra församlingens namn från Harads Evangeliska Missionsförening till Harads Missionsförsamling.

Ovanstående är bl. a. hämtat från "Glimtar" 1982, från församlingens jubileumsblad, "Harads Missionsförsamling 125 år", och även från samtal med Thorbjörn Enberg. Nämda artikel och jubileumsblad omfattar de första 100 åren av församlingens verksamhet.

Här följer en kort sammanfattning av de senaste 25 åren:

”Under 80-talet inleddes en tid med livaktig ungdomsverksamhet.

En **kör** bildades, ”**Framtidstro**”, med ungdomar från Svartlå och Harads. Denna medverkade i gudstjänster och gjorde även framträdanden i andra kyrkor. Musikalen Godspell uppfördes i ett fullsatt Edeborg.

En **scoutgrupp** samlades varje vecka, där man bl. a. tillverkade modellplan.

Verksamheten bestod förutom söndagsgudstjänster av bibelsamtal, trivselkvällar och öppet hus med matservering.

I slutet på 90-talet såldes Betel till S:a Harads Byaförening. Likviden skänktes till ett barnhem i Apatity, till Yttre missionen och till Hemavan.

Eftersom vi periodvis varit utan egen pastor, har vi inriktat oss på några samlingar, som varit välbesökta.

Under ett antal år har vi två gånger om året inbjudit till **kvinnofrukost**, då vi ätit en lyxig frukost och lyssnat till någon aktuell kvinnlig föredragshållare.

En ekumenisk gudstjänst med efterföljande pulkåkning och servering, har hållits i Klusån varje vår.

**Musikcaféer** blev 2001 en annan välbesökt och populär sammankomst. ”Gänget” spelade och sjöng med besökarna. Thorbjörn vittnade och Lisbeth bjöd på gott fika.

Ett nytt spännande inslag i vår kyrka blev från dec. 2003 de asylsökande. Invandrarcafé har hållits, från början varje vecka och sedermera en gång i månaden.

En kulturfest anordnades, då invandrare och svenskar tog med sig maträtter, typiska för sina respektive länder, och bjöd varandra på.

Kristna invandrare har regelbundet besökt våra gudstjänster och även medverkat med sång och bibelläsning.

Vi är mycket tacksamma för den ekumenik som alltmer växt fram. Vi har haft flera ekumeniska sånggudstjänster i Edefors kyrka, gemensamma trivselkvällar alternerande mellan de olika kyrkorna. Under hösten 2006 har vi inlett bibelstudier under ledning av Lennart Åström. Andakter har hållits även på Edestrand och Älvstrand.

Under hösten 2005 invigdes en ljusbärare och ett vackert lysande kors som visar vägen till vår kyrka.”