

## MINNEN FÖR LIVET

Två flickor med rötterna i vår bygd blev 2007 extra uppmärksammade i media. Den ena, Ina Karlsson, valdes till Norrbottens Lucia, och den andra, Josefin Nyström, utsågs att representera Sverige vid luciafirandet på Gran Canaria.

Ida är dotter till Ann-Sofie och Krister Karlsson, som bor i Unbyn utanför Boden. Morföräldrar är Alice och Totte Simonsson och farföräldrar Lisbeth och Herman Karlsson, alla boende i Harads.

Josefin är dotter till Susanne och Glenn Nyström i Bodträskfors. Morföräldrarna, Gunnel och Assar Norberg, bor även de i Bodträskfors. Farföräldrar är Yvonne och Gunnar Nyström. Farmor bor i Harads. Farfar Gunnar lever inte längre.

Här berättar flickorna om sina upplevelser.

*Ingrid Bergman*

## NORRBOTTENS LUCIA

Mitt namn är Ina Karlsson och jag blev Norrbottens Lucia 2007.

Hela upplevelsen startade i oktober förra året då de ringde och sa, att jag var en av 20 stycken andra tjejer som hade chansen att bli Norrbottens Lucia. Min reaktion då var att skratta. När jag nån månad senare, den 2:a december, satt på Waldorf med de andra luciakandidaterna och fick veta, att jag hade vunnit flest röster, så blev min reaktion att skratta ännu mer.

Att just jag hade blivit vald att få bära ljuskronan gjorde mig väldigt glad, men samtidigt kände jag nervositeten över ansvaret jag fick över mig. Jag var även väldigt förvånad att just jag fick titeln som Norrbottens Lucia, då alla tjejer är så otroligt härliga.



## KRÖNING OCH LUSSANDE

Den 11:e december startade allvaret då det var kröning i en fullsatt Luleå Domkyrka. Trots att jag hackade tänder av nervositet och aldrig kunde sluta le, så lyckades jag ha kvar håret i behåll och inte snubbla en enda gång under hela cermonin.

Dagarna som följde var hektiska för mig och resten av tärnorna. På tre dagar lussade vi på drygt 60 olika platser. Humöret var på topp hela tiden och stämningen gjorde att vi orkade hålla igång från tidig morgon till sen kväll. Vi fick mysigt luciafika och jag tror aldrig jag har lyckats få sån härlig stämning inför lucia och jul förut. Rösterna hade dock en jobbig tid, kort men intensiv. Får inte glömma nämna chocken över all publicitet jag fick uppleva som Norrbottens Lucia. TV, radio, repotage i tidningar, generösa gåvor och kommentarer, som fortsatte veckor efteråt. Kunde aldrig ha gissat

vilken stor grej det skulle bli. Ett roligt minne jag aldrig kommer att glömma!



## HARADS

När vi fick veta vem som blivit Norrbottens Lucia, så sa de även antalet röster som jag hade fått, vilket var ungefär en fjärdedel. Några av dem vet jag kommer från Harads, där jag har mina kära mor- och farföräldrar, som agerade stabilt stöd under hela tiden.

*Ina tillsammans med mamma Ann-Sofie, farfar Herman, farmor Lisbeth och syster Liza.*

## ETT LUCIAFIRANDE UTÖVER DET VANLIGA

Av Josefin Nyström

Den 7 december landade jag på Gran Canarias flygplats. Anledningen till min resa var att jag som kandidat för Norrbottenslucia blivit utvald att representera Sverige på Gran Canaria (ett samarbete sedan 1964 mellan Norrbottens Kuriren, Luleå Lions club, och arrangören för luciafirandet på Gran Canaria). En vecka skulle jag vara borta och den enda information jag fått var ett fullspäckt schema med datum, klockslag och platser som jag skulle besöka. Jag insåg att jag hade en hektisk vecka framför mig utan att riktigt veta vad som väntade.

Det första som hände när jag kom till flygplatsen var att jag fick ett mycket oväntat välkomnande. Jag blev mött av ett tv-team som ville intervjua mig i direktsändning. Det var då jag började förstå hur stort luciafirandet är på Gran Canaria, och det här visade sig vara bara början på ett annorlunda resa. Under hela min vistelse på ön bodde jag på det ena lyxhotellet efter det andra och blev behandlad som en prinsessa dygnet runt.



*Jag och den kanariska lucian Laura Lucia Lopez Leon*

Första dagen var det dags för en härlig båttripp tillsammans med alla inblandade i luciaarrangemanget. Vi var ute till havs hela dagen, åt god mat, drack champagne, badade och körde vattenskoter. Min första tanke var att dagarna skulle fortsätta på liknande sätt. Det jag inte visste då var att resten av veckan skulle bli hektiska från tidig morgon till sen kväll,

sol och bad blev det inte mer av under veckan. Många kvällar var vi inte hemma på hotellet förrän 02.00 på natten. Jag fick åka runt på ön och besöka olika företag, träffa företagsledare och borgmästare. Det var fina middagar varje kväll, aldrig mindre än 7 rätter och till det bjöds det på exklusiva viner. Det fanns som tur var alltid en tolk med i sällskapet eftersom alla personerna i luciaarrangemanget, fotografer, journalister talade spanska.

Luciakröningen skedde i den ekumeniska kyrkan i Playa Ingles. Turistchefen på Kanarieöarna utförde kröningen, där även den kanariska

lucian deltog. Jag var uppbackad av en svensk kör som sjöng svenska julsånger. Kyrkan var fylld till bredden. De som inte fick plats klättrade upp i fönstren för att kunna ta del av kröningen. Människor stod även utanför kyrkan och längs gatorna. Inne i kyrkan fanns TV, radio och tidningar på plats för att dokumentera kröningen. Det var väldigt häftigt att få vara med om denna händelse. En upplevelse jag särskilt kommer ihåg är alla fotografer som står i vägen när vi ska tåga ut ur kyrkan. Det var kameror överallt och jag hade nästan svårt att hålla mig för skratt. Jag kände mig som en riktig kändis.

Självaste luciadagen den 13:e december började dagen tidigt på morgonen. Vi körde bil till den lilla bergsbyn Santa Lucia. Väl framme fick vi ett varmt välkomnande av borgmästaren som sedan följde oss till stadshuset för att träffa pressen. Efter intervjuer i radio, tidningar och TV startade den stora processionen som skulle leda oss genom byn mot kyrkan. I processionståget fanns en stor orkester med trummor, trumpeter, klockor och bjällror. Byn var fylld med människor som hade samlats efter vägarna för att hylla Lucia - i deras ögon ett helgon.



*Mjök och vatten på kyrktrappan –  
ceremoni för god skörd vid Lucia-  
firande i byn Santa Lucia.*

Efter kyrkan var det avslutningsmiddag på en fin restaurang tillsammans med borgmästaren och alla andra inblandade i dagens luciaevenemang. Middagen avslutades med att vi bytte gåvor mellan varandra. Jag, Elisabeth och Hans (Lions Club Luleå) delade ut typiskt norrländska gåvor till våra spanska värdar. Tillbaka fick vi motta allt från klockor, smycken och väskor till stora korgar fyllda med frukt, oljor och sylt från byn. Innan hemresan fick jag lämna luciakronan i ett museum i byn Santa Lucia där alla Norrbottniska luciarepresentanter före mig hade lämnat sina kronor. Det var en imponerande syn att se alla 43 luciakronor samlade på hyllor i museet tillsammans med bilder på luciorna.

En mycket händelserik vecka fylld med härliga och roliga minnen började lida mot sitt slut. Nöjd och glad (men lite trött), kändes det skönt att sätta sig på planet hem till Sverige och Harads igen.