

## **40 ÅR MED ”GLIMTAR FRÅN EDEFORSBYGDEN”**

*Av Eric Stenberg, Harads*

Hösten 1965 bildades av ett 20-tal pensionärer i Harads en studiecirkel i Hembygdkunskap med kyrkoherde Ewert Aronsson som studieledare. Detta arbete i studiecirkeln utmynnade i en tidskrift, ”Glimtar från Edeforsbygden”. Första tidningen kom ut 1968 med femton artiklar.

Robert Harlin skrev den första med rubriken ”Hembygden”. I den artikeln nämner han bl.a. befolkningsutvecklingen, gårdsnamn, det nu nedlagda laxfisket men framhåller också naturen, miljön och älvens liv i en spirande hembygd.

Av övriga artiklar i 1968 års tidning kan bl.a. nämnas ”Eyvind Johnsons år i Näsberg, Kungl. mönsterjordbruket i Åminne och ångbåtstrafiken på Lule älv. 1968 års upplaga slutar med dikten ”Vid älven” av Valborg Bøeckström.

40 år är ingen lång tid, men ett litet jubileum för skriften ”Glimtar från Edeforsbygden”, som har utkommit alla år utom åren 1971-1973. Under den här tiden har ca 800 artiklar publicerats, som speglar händelser från förr och nu. Grundtanken är och har varit att slå broar mellan historien, nuet och framtiden.

Att nämna någon artikel, som fångat ett stort intresse, är svårt. De flesta artiklarna rör hembygden och händelser där. Poeten Artur Landfors, som utvandrade till Amerika 1912 och blev en av Svenskamerikas största poeter och arbetarförfattare omnämns ofta, liksom Eyvind Johnsons liv och leverne i Näsberg.

En rubrik, som tillkom 1995, ”Tankarnas smedja”, är poeternas och diktarnas avdelning med dikter, sånger och verser.

Självklart omnämns Laxholmen, fisket och områdets kulturarv. Många av våra medlemmar är resenärer och har beskrivit sina besök i främmande länder med dess egenarter och kulturer.

Hembygdsföreningen har gett ut boken ”Utvandraren och hembygden”, som berättar om Landfors’ liv och arbete, hans poesi och hemlängtan. Bokens tillkomst får tillskrivas Ingrid Helmstein.

Vår förhoppning är, att vi även i fortsättningen skall kunna ge ut ”Glimtarna” och därmed ge en samlad kunskap om bygdens historia och nutid. Vi vill förmedla denna kunskap till nya generationer, till inflyttare och flyktingar.